

Het skûtsje 'Jonge Rein' is ingericht voor het zeilen met gezelschappen tot maximaal 12 personen. Op die manier blijft dit skûtsje voor Fryslân en omgeving behouden. Wanneer er sprake is van een groter gezelschap, kunnen wij een beroep doen op collega schippers (uiteraard ook met skûtsjes!). Of gaan we in combinatie met een praam zeilen.

Er zijn genoeg redenen om op te stappen aan boord van ons skûtsje. Bijvoorbeeld als U er eens lekker tussenuit en/of iets organiseren wilt voor:

- Personeelsuitje
- Vriendendag
- Relatiebeheer
- Bedrijfstraining
- Workshop Teambuilding
- Jubileum
- Familiedag
- Huwelijksviering
- Dagje met de Sportclub

De mogelijkheden zijn legio. Er is eigenlijk altijd wel een gelegenheid voor handen om een unieke dag met de schipper en zijn bemanning te beleven. De 'Jonge Rein' ligt voor U klaar! Even de zinnen verzetten en beleven hoe het er vroeger aan toe ging op zo'n schip. Maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze met een skûtsje over de Friese meren hebben gezeild, wij bieden U deze kans! De schipper en zijn bemanning zullen U de hele dag bijstaan en instrueren, zodat U met uw gasten actief kan deelnemen aan het zeilen en trimmen van het skûtsje. Ook zal de schipper U verbaal het één en ander uitleggen over het schip en de omgeving. Na ons roefje gezien te hebben zult U tegen uw kennissen thuis zeggen: "Ik weet het zeker, ik ben op een origineel wedstrijdschûtsje van Fryslân geweest!".



Wij kunnen U langs de mooiste plekjes van Fryslân varen. Wat te denken van het prachtige wedstrijdwater van de Sneekweek, tegenwoordig het grootste evenement op de binnenwateren van Europa. Ooit na de Franse tijd, in 1814, ontstaan door een zeiltocht die naar Joure gehouden werd toen bekend werd dat de Sneeker Jacob Sjoukes Visser was gedeserteerd uit de Franse krijgsmacht en veilig was aangekomen in Joure. Dit viel in de smaak en elk jaar werden daarna zeilwedstrijden gehouden. Dit groeide uit tot de Sneker Hardzeildag. Ook rond deze dag werden zeilwedstrijden gehouden en in 1935 werd de eerste werkelijke Sneekweek georganiseerd. Als U het leuk vindt, maken we een tussenstop bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en/of een bedrijfsbezoek bij de Weduwe Joustra Beerenburg met een heuse proeverij "Bij de Weduwe op zolder" en vergelijk het met ons eigen "Reinwetter".



Steeds meer bedrijven, instellingen, families en verenigingen ontdekken hoe mooi het is een dag met een praam (*pream*) te varen. Een praam is net als een skûtsje, een stoer authentiek Fries vrachtschip. In tegenstelling tot het zeilen met een skûtsje zitten de gasten in een praam in plaats van op het dek. De grote open "kuip", maakt dat het schip zeer ruim en overzichtelijk is en uitermate geschikt voor het actief zeilen. Ooit zeilden de boeren een dergelijk schip voor het transport van mest en andere goederen van de boerderij tot de grotere kanalen waarin e.e.a. overgeslagen kon worden naar de groter skûtsjes die gebruikt werden om grotere ladingen over langere afstanden te vervoeren. Door deze combinatieervaart U de unieke samenhang van twee transportmiddelen van vervlogen tijden. Kortom we bezorgen U en uw gasten een onvergetelijke dag!



Bent U sportief en houdt U van de watersport, dan is Skûtsjesilen een ervaring die U tenminste 1 x in uw leven mee moet maken!

Voorbeeld dagindeling:

- 12.00 uur ontvangst Paviljoen "Het Meer van Lenten" in Terherne met koffie en oranjekoek
- 12.30 uur ontvangst op skûtsje met palaver
- 12.45 uur afmeren voor zwerftocht (eventueel te bepalen i.o.m. de schipper)
- 14.30 uur aanmeren voor kleine pauze
- 15.00 uur afmeren voor vervolg tocht
- 16.45 uur aanmeren en gezamenlijk "opdoeken" van skûtsje.
- 17.00 uur napraten met borrel in Paviljoen "Het Meer van Lenten"
- 18.00 uur eventueel aanschuiven voor een heerlijk "Captains diner"

Uiteraard is dit niet een vaste dagindeling, i.o.m. de schipper kan er van alles geregeld worden!

PROGRAMMA

Wat kunnen wij voor U regelen?
Alleen het schip met bemanning?
Geen probleem!
Zeilen met koffie en broodjes?
We regelen het graag voor U.
Compleet verzorgd zeilen met 's avonds een Captains diner in een restaurant?
Wij kennen een heel goed adresje!

Een morgen, middag of hele dag al dan niet verzorgd met koffie, een gezellige borrel, een schippersmaaltijd of koud buffet. Een avondtrip of een gehele week is ook een optie. Misschien heeft U zelf nog andere ideeën omtrent combinaties, kortom in overleg, komen we vast tot de voor U meest aantrekkelijke invulling.



Wat wordt er van U verwacht

Tijdens de dagtochten wordt het skûtsje bemand door de schipper en minimaal twee bemanningsleden. De zgn. "opstappers" kunnen op de open gevallen plaatsen worden ingezet. Zij krijgen de mogelijkheid om actief mee te zeilen en mee te helpen het zeil, de fok en de zwaarden te bedienen. En heeft U alles een beetje onder de knie, mag U van de schipper zelf aan het helmhout staan! Dit alles onder deskundige begeleiding van de schipper en enkele deskundige bemanningsleden. Skûtsjesilen is een ervaring die je moet meemaken om te weten wat het is!!

Kleding advies

Zorg voor sportieve gemakkelijk zittende, zo nodig warme kleding en schoeisel. Op het water kan het snel afkoelen en dan is het lekker als u wat warmes aan kan trekken! Ook extra droge kleren is een aanrader. En bij regenachtig weer regenkleding meenemen!

Foeragering

Aan boord van de 'Jonge Rein' is ons eigen Beerenburg, "Reinwetter", aanwezig en wij kunnen eventueel ook de catering voor U verzorgen. Maar U kunt de catering aan boord natuurlijk ook zelf regelen.

Inschepen

Onze thuishaven is even buiten Terherne richting Joure bij het Paviljoen "Het Meer van Lenten", Utbuorren 50, 8493 MA in Terherne (tel. 0566-689280), aan de bakermat van het skûtsjesilen het Sneekermeer. Vanuit Joure of Leeuwarden makkelijk en snel te bereiken. Op voldoende parkeergelegenheid kunt U hier **gratis** parkeren.



Voor informatie betreffende tochten en evt. foeragering verwijzen wij U naar onderstaande gegevens.

RICHTPRIJZEN ZONDER CATERING

Tochten met 't wedstrijdskûtsje 'Jonge Rein' (incl. bemanning):

Prijslijst

Soort tocht	Tijden	Dagen	Prijs
Dagtocht	12:00 – 17:00	Do., Za. en Zo	€ 600,-
Avondtocht Extra uur zeilen	19:00 – 21:00	Do., Za. en Zo	€ 300,- € 100,-

Natuurlijk zijn afwijkende tijden en tarieven mogelijk. Afwijkende dagen zijn bespreekbaar, mits dit ruim van tevoren wordt aangegeven. Bij ons geldt: U beslist!, of u nu de hele dag wilt zeilen, of misschien wel de hele dag wilt zwemmen, wij willen u een onvergetelijke dag bezorgen en zullen alles in het werk stellen om dat te realiseren!

(alle genoemde prijzen zijn incl. BTW)

Catering

Graag verzorgen wij deze dag helemaal en daar hoort ook de catering bij. Wat kunnen wij u bieden:

De lunch en diner kunt u bespreken bij Paviljoen "Het Meer van Lenten" (tel. 0566-689280).

Natuurlijk mag bij een mooie zeildag een drankje op zijn tijd niet ontbreken. Voor bij ons aan boord kunt U drankpakketten op maat bestellen (prijzen per 12 personen).

Standaardpakket 'Jonge Rein'

Bier, Beerenburg en fris (Spa, Cola, Sinas) € 110,-

Luxe pakket 'Âlde Rein'

Bier, Beerenburg, wijn en fris (Spa, Cola, Sinas, Jus d'orange) € 150,-

We kunnen deze dranken opvrolijken met een borrelhapje 'Lytse Rein'

Diverse soorten kaas en worst € 50,-

Een hapje en een drankje aan boord kan dus voor U verzorgd worden; zo luxe of eenvoudig als U maar wilt. Zelf uw consumpties meenemen is overigens ook geen bezwaar.

Wij wensen U alvast veel plezier en op onze website www.skutsjongerein.nl kunt U nog meer van en over ons te weten komen en wie weet tot binnenkort.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht bij schipper Erik Jonker, hij helpt u graag
Tel. 06-21288187 of E-mail e.jonker@skutsjongerein.nl

Fiel sels hoe it fielt om oan it helmhout te stean!

(Ervaar zelf hoe het voelt om aan het helmhout te staan!)

FJJ Skûtsje Produksje, © 2011
Ekemahof 8, 9001 LZ Grou



Welkom op het Wytgaardster skûtsje 'Jonge Rein'



Op een idyllische plek in het Friese Terherne ligt ons skûtsje uit 1907. Terherne geniet grote bekendheid als het Kameleondorp naar de gelijknamige boeken van Hotze de Roos, waar de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer met de Kameleon hun spannende maritieme avonturen beleven. Niet raar, want het dorp is bijna geheel door water omringd. De Terhernster en Terkaplester puollen en de Snitser Mar liggen op korte afstand.

Vroeger waren deze wateren vanuit Wytgaard nog bereikbaar voor de beurtvaart. Schipper Floris Abes Jorna onderhield rond 1900 een beurtdienst vanuit Wytgaard naar o.a. Sneek. Dit kan helaas niet meer. Ons skûtsje ligt nu bij het in het Kameleonboek vernoemde paviljoen "Het Meer van Lenten", aan de rand van de Snitser Mar.

Wij beschikken over een echte Friese Tjalk, oftewel een skûtsje, de 'Jonge Rein' uit 1907. Het skûtsje, gebouwd in Leeuwarden op de werf De Roos en Van der Meijden, is in 2006-2007 weer onder zeil gebracht om uit te komen voor Wytgaard in de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) wedstrijden. De 'Jonge Rein' is in de begin jaren als vrachtschip gebruikt. In 1951 toen de motorschepen de overhand kregen en de skûtsjes onder zeil hun afzetgebied verloren werd het skûtsje een woonschip in Amsterdam. In 1973 is het skûtsje verbouwd voor de pleziervaart waarna in 2006 is begonnen het skûtsje weer in zijn originele staat terug te brengen. Dit is goed geslaagd zoals blijkt uit de in 2007 gewonnen **originaliteitsprijs** in de IFKS en het daarna behaalde **kampioenschap** in de C-klasse in 2008.

Deze traditionele platbodern (20,16 m lang, met 165 m2 zeil) is in te zetten voor allerlei soorten tochten. Met een diepgang van slechts 35 centimeter kan de 'Jonge Rein' al met een klein briesje uit de voeten. Als de wind het volledig laat afweten, kunt U dankzij onze buitenboordmotor toch varen. Ook voor de meer "onstuimigere" dagen hoeft U niet bang te zijn: er zijn altijd zwemvesten aan boord.

Met ons skûtsje 'Jonge Rein' verzorgen wij dagtochten op de prachtige Friese wateren. Een ervaring die U beslist lange tijd zal bijblijven. Zeker wanneer de imposante zeilen gehesen worden! Zeilen met een skûtsje is een veelzijdige activiteit. Alle hens aan dek voor het hijsen van de zeilen, het bedienen van de zwaarden, met z'n tweeën aan het roer hangen om het schip op koers te houden. En, als het schip op koers ligt, genieten van het water dat sissend langs het

Voor de actieven is er geen gelegenheid zich te vervelen, omdat de schipper het varen met deze meer dan 100 jaar oude schuit, zoveel mogelijk uit handen geeft. Uiteraard krijgen geïnteresseerde zeilers de kans het roer over te nemen.

Voor de kijkers valt er buiten veel te genieten van de prachtige natuur of is het binnen goed toeven in roef en ruim. We varen niet langs een vaste route; op het water genieten we gelukkig nog van de vrijheid. U kunt er natuurlijk wel op vertrouwen dat wij de mooiste plekjes voor U zullen weten te vinden!

Uitgave: Stichting Skûtsje 'Jonge Rein'

